

Vormingsaanbod

Kerken

West-Zeeuws-Vlaanderen

2022 - 2023



Geachte lezer,

In dit boekje vindt u het cursusaanbod voor het werkjaar 2022 – 2023. Het is een divers gelaagd en kleurrijk aanbod.

Wij hopen dat er een cursus of activiteit bij is die u aanspreekt of nieuwsgierig maakt.

Voor informatie of aanmelding kunt u altijd terecht bij de aangegeven contactpersonen.

Deze brochure is een samenwerking van:

De protestante gemeente

- De Verbinding
- De Brug

De doopsgezinde gemeente

- Het Lam

De katholieke parochie

- Heilige Andreas

Namens hen: Frans van Geyt en Marc Moens

AGENDA

Datum	Titel	Meer info
20 oktober	Wandel je wijzer	blz. 4
27 oktober	Lezing Sterke Vrouwen	blz. 12
1 november	Bijbelochtend	blz. 17
3 november	Wandel je wijzer	blz. 4
4 november	Forumavond	blz. 8
9 november	Op verhaal komen	blz. 6
17 november	Wandel je wijzer	blz. 4
24 november	Lezing Sterke Vrouwen	blz. 14
1 december	Wandel je wijzer	blz. 4
6 december	Bijbelochtend	blz. 17
30 december	Top 2000-café	blz. 8
Januari 2023	Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel	blz. 5
17 januari	Bijbelochtend	blz. 17
18 januari	Cursus christelijke spiritualiteit	blz. 7
25 januari	Cursus christelijke spiritualiteit	blz. 7
1 februari	Cursus christelijke spiritualiteit	blz. 7
7 februari	Bijbelochtend	blz. 17
7 maart	Bijbelochtend	blz. 17
8 maart	Hoe Bijbels is ons geloof ?	blz. 18
15 maart	Hoe Bijbels is ons geloof ?	blz. 18
22 maart	Hoe Bijbels is ons geloof ?	blz. 18
Voorjaar 2023	De zeggingskracht van de bijbel	blz. 9
1 april	Ten voeten uit	blz. 21
4 april	Bijbelochtend	blz. 17
19 april	Het oog wil ook wat	blz. 19
26 april	Het oog wil ook wat	blz. 19
2 mei	Bijbelochtend	blz. 17
6 juni	Bijbelochtend	blz. 17

Vormingsaanbod Protestantse Gemeente De Verbinding

Wandel je wijzer

Wandelen is de meest basale beweging die er bestaat. Door te wandelen kom je in beweging. Als je wandelt ben je buiten, neem je waar, kom je in contact met de natuur en openen zich nieuwe vergezichten. Door te wandelen kun je innerlijk ook in beweging komen. De Protestantse Gemeente De Verbinding biedt ook in dit seizoen weer Stiltewandelingen aan. We wandelen een uur tot anderhalf uur, eerst in stilte, daarna kan er een gesprek ontstaan en staan we af en toe even stil om gedachten uit te wisselen. We eindigen altijd met koffie. Tijd: om de 14 dagen op donderdagmorgen. We starten om 9.30 uur vanaf een afgesproken locatie. Dus geef je op bij de contactpersoon, dan krijg je via de mail de juiste informatie.

De volgende data in 2022 zijn al bekend: 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december. In 2023 gaan we weer verder in januari.

Tijd: van 9.30 – 10.30 (11.00) uur.

Plaats: afwisselend

Contactpersoon:
ds. Jacqueline Geertse
j.geertse@planet.nl
06-83578357

Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel

In het vorige seizoen heb ik een serie gespreksavonden aangeboden met als titel: 'Kijk op de ziel'. Doel van deze avonden was om aandacht te besteden aan de ziel en te leren hoe je voor je ziel kunt zorgen. Dat was nog niet zo gemakkelijk. Daarom wil ik nu als vervolg op deze avonden Bijbelverhalen gaan lezen. Kan een verhaal zo bij je binnenkomen, dat je merkt dat je ten diepste geraakt wordt en dat je voelt dat je ziel in het geding komt? Het gaat hierin om de dieptepsychologische manier van bijbeluitleg. Elke avond lezen we een verhaal en proberen we het geheim van Gods aanwezigheid te ontdekken en zoeken we naar wat het verhaal met onszelf te maken heeft.

Start in januari op maandag middag of – avond. Geef je voorkeur op bij opgave:

Tijd:

14.00 uur of 19.30 uur

Plaats:

Protestantse Kerk

Dorpsplein 37

4507 BH Schoondijke

Contactpersoon:

ds. Jacqueline Geertse

j.geertse@planet.nl

06-83578357

Vormingsaanbod Protestantse Gemeente De Brug

Op verhaal komen

Ook dit seizoen is ieder weer welkom in de kring. Een open mind volstaat. We volgen de even heldere als eenvoudige methode van het contextuele bijbellezen. Één van de grondleggers is de van oorsprong Limburgse missionaris Carlos Mesters. Hij werkt al heel lang onder de allerarmsten in Brazilië.

We leggen een bijbelverhaal of bijbelwoorden aan tegen een actueel thema. We vragen ons af, wat het verband is tussen beide en wat ons te doen staat. Dat levert verrassende en verrijkende gesprekken op over geloof en leven, met veel interactie.

De eerstvolgende keer, dat we samenkomen, is op woensdag 9 november.

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Om 20.00 uur beginnen we.

Kerk Centrum, Kerkplein 2, Oostburg (nog even onder voorbehoud)

Begeleiding: ds. Aart van Houweling (tel. 0117-852402)

Cursus christelijke spiritualiteit

In een cursus van drie avonden zoeken we naar eenvoudige vormen, die ons kunnen helpen om onze persoonlijke spiritualiteit de ruimte te geven. We oefenen enkele ontspannings- en meditatie- oefeningen. In onderscheid van andere cursussen op het vlak van spiritualiteit sluiten we ons aan bij de christelijke geloofstraditie.

Data: de woensdagavonden 18 en 25 januari, en 1 februari 2023

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Kerk Centrum, Kerkplein 2, Oostburg

Begeleiding: ds. Aart van Houweling (tel. 0117-852402, avanhvdm@zeelandnet.nl)

Nadere info en opgave: s.v.p. voor 1 januari 2023

Podium De Open Haven

Podium de Open Haven wil een plek zijn, waar kerk en samenleving elkaar ontmoeten. Via presentaties van diverse aard kunnen er meningen worden getoetst en gevormd. Het programma voor het seizoen 2022/2023 staat nog niet helemaal vast, maar de organisatie vraagt al wel aandacht voor enkele bijeenkomsten:

De eerste is een forumavond over de toekomst van West-Zeeuws- Vlaanderen. Deze zal worden gehouden op vrijdagavond 4 november as. Vijf bewoners zullen uiteenzetten, wat hun zorg is en waar zij voor de regio op hopen. Zij wortelen in de regio en hebben geen directe politieke of zakelijke belangen. Aansluitend vindt er een gesprek met de zaal plaats.

Ook vraagt de organisatie aandacht voor de zesde editie van het Top 2000- café op 30 december as. Regionale muzikanten brengen nummers uit de Top 2000, die van een kort levensbeschouwelijk, dan wel evangelisch commentaar worden voorzien.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Open Haven, Kerkplein1, Oostburg, en beginnen om 20.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een hapje en een drankje. Bij de uitgang staat een pot ter bestrijding van de kosten en ten behoeve van een goed doel.

De zeggingskracht van de bijbel

De bijbel, wat is dat voor een boek? Een boek vol (al dan niet achterhaalde) leerstellingen? Een geschiedenisboek? Een sprookjesboek? Het boek van Gods omgang met mensen? Er zijn door de tijd heen tal van antwoorden op de vraag gegeven. Het is goed om het geheel eigen karakter van de bijbel recht doen. Daarnaast gaan we in het voorjaar van 2023 gedurende drie bijeenkomsten op zoek.

Datum: voorjaar 2023

Nadere berichten volgen. Alvast geïnteresseerd?

Neem contact op met ds. Aart van Houweling (tel. 0117-852402, avahvdm@zeelandnet.nl).

Vormingsaanbod

Doopsgezinde Gemeente Aardenburg

Het Lam

De Doopsgezinde Gemeente biedt in Vermaning 't Lam en de Samenkamers naast vieringen ook samenkomsten en lezingen aan onder de noemer Golfslag. Daardoor is er op bijna alle dagen van de week iets te doen in en om de kerk! Zo is er bibliotheek en inloop op maandag, is er zingen op dinsdag en kaarten op donderdag. Op de website van golfslag.eu vindt u alle informatie. U bent altijd welkom. Loop gerust binnen!

Sterke Vrouwen – Kristin Vanschoubroek – Over haar leven



“Als jong meisje wilde ik loskomen van ouders, van school... Maar als puber heb je nog niet te kracht los te komen. Later als volwassen vrouw kreeg ik tussen mijn 35 en 38 jaar opnieuw een grote uitdaging, waar ik niet meer naast kon kijken. Het was een periode van grote twijfel: ik vond dat ik perfect gelukkig was met mijn gezin, met mijn man en kinderen. Met andere woorden, met doen wat van mij gevraagd werd. En toch was er een innerlijke onrust waar ik niet naast kon kijken, zelfs meer dan dat, ik leed aan allerlei lichamelijke klachten. Mijn lichaam toonde dat ik een ander, persoonlijk pad moest inslaan. Mijn ziel riep om uit de begaande paden te treden en een eigen weg te gaan.” Dit is in het kort het verhaal van Kristin Vanschoubroek, stichter en bezieler van La Verna. In het tweede gesprek met als thema Sterke Vrouwen gaat ze dieper in op haar traject en neemt dat als uitgangspunt om met u als toeschouwer in dialoog te gaan. Kristin houdt van dialoog. En u bent dus samen met de andere toehoorders haar gesprekspartner.

Over Kristin

Kristin Vanschoubroek (1953) is licentiate rechten, studeerde gezinswetenschappen en volgde opleidingen gestalt, psychosynthese en de bejegeningmethode (Nand Cuvelier). Ze heeft een zelfstandige praktijk voor individuele begeleiding, partner- en gezinsbegeleiding en ze is groepstrainer.

Praktisch

Datum: Donderdag 27 oktober 2022.

De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.

Plaats: Vertoeving Het Lam, Weststraat 37, Aardenburg, NL.

Toegang: € 7,50 – drankje inbegrepen.

Sterke vrouwen – Mariecke van den Berg – Sisterhood is powerful



Mariecke van den Berg – Foto Henrike Rigterink

Een volk staat op het punt een rivier over te steken en een nieuw land te gaan bewonen. De grond wordt alvast verdeeld: een stuk voor elke stam. Een boerderij of stad in het verschiet voor elk mannelijk gezinshoofd. Maar wat als er in de familie geen mannen? Als de vader overleden is en er alleen maar dochters zijn? Gaat dat mooie nieuwe land dan aan hun neus voorbij? Machla, Noa, Chogla, Milka en Tirsa. Zo heten de vijf zussen die het samen aandurven om de leiders van hun volk aan te spreken op die onrechtvaardige regel (Numeri 27). Ze bepleiten hun zaak tot op het hoogste niveau. Zusterschap is een bron van kracht, zo laten de vrouwen zien. Maar krijgen ze echt de gerechtigheid waar ze op hoopten? En: het land dat ze willen erven, wordt al bewoond. Hoe zit dat? In deze lezing verkennen we samen de vragen die door dit verhaal worden opgeroepen. Wat hebben vrouwen nodig om sterk te staan? Hoe werkt macht? Hoe kun je als mens van onze tijd zulke heel oude teksten lezen en recht doen?

Over Mariecke

Mariecke van den Berg is bijzonder hoogleraar feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Catharina Halkes leerstoel) en universitair docent interreligious studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Praktisch

Datum: Donderdag 24 november 2022.

De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.

Plaats: Vertoeving Het Lam, Weststraat 37, Aardenburg, NL.

Toegang: € 7,50 – drankje inbegrepen.

In het voorjaar van 2023 volgt een nieuwe lezingenreeks (o.v.) met als thema 'sterke mannen'. Houd hiervoor de website Golfslag.eu in de gaten.

Bijbelochtenden

Ongelovigen en gelovigen (van alle gezindten) zijn welkom om aan de hand van een Bijbeltekst hun overtuigingen en rollen te verkennen. Daarbij heeft niemand de waarheid in pacht, maar leren we van en aan elkaar. Door de blik van een ander ontdek je vaak iets nieuws. Lastige teksten worden niet uit de weg gegaan. We lezen aandachtig, stellen vragen aan wat er staat en aan elkaar. Zo diepen we Bijbelse en eigen dilemma's uit.

Welkom om een keer (of vaker) mee te doen!

Kom langs. Meer informatie bij Johanne Boot, 06-52046469 of voorganger@dgaardenburg.doopsgezind.nl

Data: 1 november, 6 december 2022

17 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni 2023

Tijd: van 10.00-12.00u, iedere eerste dinsdag van de maand

Plaats: Gemeentekamer Doopsgezinde Vermaning Weststraat
37 Aardenburg

Toegang: Gratis

Vormingsaanbod Katholieke Parochie Heilige Andreas

Hoe Bijbels is ons geloof ?

Christenen baseren hun geloof op de Bijbel. Het klinkt vanzelfsprekend, maar het is de vraag of dat wel het geval is. De Bijbel is namelijk een dik boek waarin van alles en nog wat te vinden is. Hoe kunnen al die geschriften “Woord van God” genoemd worden? Vervelend voor wie er meende onaantastbare waarheid te vinden. Kunnen we nog iets met de teksten en verhalen uit het eerste testament (het zogenaamde Oude Testament)? De christelijke traditie stelt zichzelf toch voor als de volheid van de goddelijke openbaring! Ook de geschriften van het Tweede Testament (het zogeheten Nieuwe Testament) vertonen heel wat variaties. Petrus en Paulus waren niet bepaald de beste vriendjes. Moeten we het dan hebben van de kerkelijke leer als betrouwbare gids door het leven. Ook daar lijkt sleet op te zitten. Het standpunt dat de Vlaamse bisschoppen hebben ingenomen inzake holebi-relaties is daar een voorbeeld van. Zo zijn er nog heel wat beelden, waarden en rituelen die met de Bijbel helemaal niets vandoen hebben, maar die soms meer impact hebben op ons leven dan de Bijbel. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door dominicaan Ignace D’hert.

Datum: woensdag 8, 15 en 22 maart 2023

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Parochie centrum parochie heilige Andreas.

Sint Eligiusplein 17

4501 CS Oostburg.

Aanmelden via parochie centrum: 0117-453374

Het oog wil ook wat – kijken naar schoonheid.

Religie is verbondenheid met de wereld buiten jezelf; wat je daarin aantreft en wat je hart raakt.

Ontroering opent het oog voor het andere en kan zich uiten in kunst, architectuur, landschappen.

We verkennen het pad van schoonheid; niet theoretisch, maar gewoon door te kijken naar kerkgebouwen en hun beschilderingen; middeleeuwse kerkelijke beelden; we verkennen berglandschappen; we bezien kunst.

Op zoek naar schoonheid in Nederland, Vlaanderen, de Elzas. Zwitserland. Kijken door de ogen van gelovigen, wandelaars en kunstenaars.

'Dat is mooi!' kun je uitroepen; schoonheid die je ervaart, en waarover je kunt discussiëren; want smaken verschillen.

Natuurlijk heeft U een eigen lijst van zaken die U ontroeren door hun schoonheid, en die ook ter sprake kunnen komen – ik laat U mijn ontroeringen zien.

Schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw.

Twee bijeenkomsten op zoek naar bezieling om je eigen ziel beter te leren kennen!

Data: 19 en 26 april 2023

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Parochie centrum parochie heilige Andreas.

Sint Eligiusplein 17

4501 CS Oostburg.

Door Frans van Geyt.

Aanmelden via parochie centrum: 0117-453374

mail: andreas-wzvl@pknmail.nl of fransvangeyt@live.nl

Ten voeten uit

Deze lezing gaat over het op weg zijn, op bedevaart, op pelgrimage. De spreker (m/v) is afkomstig uit Vlaanderen en heeft ervaring in het op weg zijn.

Tevens wordt op deze avond het jaarprogramma gepresenteerd van

**Aardenburg-Bedevaartstad 750 jaar,
1273 – 2023.**

Datum: vrijdag 1 april 2023

Aanvang van de avond: 20.00 uur

Plaats: Heilige Maria Hemelvaartkerk, Weststraat 80 te Aardenburg

Graag aanmelden via: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Contactpersoon: Marc Moens, 06-51996052







Protestantse
Kerk

DOOPSGEZINDE
gemeente

