



# PAROCHIE H. ANDREAS

Parochie Heilige Andreas  
 St. Eligiusplein 17  
 4501 CS Oostburg  
 T: (0117) 453374 (tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen)  
 E: andreas-wzvl@kpnmail.nl  
 W: www.andreas-wzvl.nl  
 Facebook: Andreas Parochie

Redactieleden: dhr. R. Heijwegen (Oostburg),  
 dhr. R. van Quekelberge (Eede), dhr. G. Langeraert (Oostburg)  
 mw. M. Hogervorst-Rootsaert (Aardenburg).

Uitvaartwacht en pastorale noodgevallen: 06 20403610  
 elke dag tussen 8.30 en 19.00 uur.  
 Rekeningnummer: NL 23 RABO 0168 428 113

Mocht u iemand weten die Rondje West niet ontvangt maar wel graag van het laatste nieuws op de hoogte wil blijven, losse, gratis exemplaren van Rondje West zijn te vinden bij: Drukkerij Durenkamp en Jumbo in Aardenburg, drogisterij De Schaar in Eede en bij de bibliotheek, Van Kampen Schoenen, het Ledeltheater en in de Mariakapel van de H. Eligiuskerk te Oostburg.

## LAATSTE BEELD OMÈR GIELLIET

Het laatste beeld dat priester en kunstenaar Omèr Gielliet uit Breskens maakte, is op dinsdag 1 augustus j.l. onthuld op een dijk in het Vlaamse Assenede. Het beeld heet: "Floris verheft Blancefloer". Pastor Gielliet heeft zich voor dit beeld laten inspireren door het middeleeuwse epos van "Floris ende Blancefloer". Hij putte daarvoor uit de Middelnederlandse vertaling/bewerking van Diederik van Assenede van de Oudfranse roman "Floire et Blanceflor" uit de 12e eeuw. Het epos gaat over de onmogelijk gehouden liefde tussen een moslimprins en een slavendochter van christelijke afkomst. Omèr heeft met deze sculptuur zijn stelling "Liefde overwint alles" nog eens overduidelijk vorm gegeven. Je hoeft "Floris ende Blancofloer" niet in het Middeleeuwse Nederlands te lezen om het verhaal te leren kennen, op verschillende sites op het internet zijn uitgebreide samenvattingen van het verhaal te vinden. Googelend op



"Floris ende Blancofloer" vindt u vast wel een tekst over de liefde van Floris voor Blancefloer en omgekeerd; "Liefde overwint alles".

## AFSCHEID PASTOR DE NIJS

Op korte tijd hebben we binnen onze Heilige Andreasparochie afscheid genomen van twee oudpastoors. In mei hebben we afscheid genomen van Omèr Gielliet en in juli bereikte ons het toch plotse overlijden van Guust de Nijs.



Guust de Nijs was emeritus pastoor van Biervliet. Hij werd geboren te Hontenisse op 6 mei 1924 in een boerengezin van 18 kinderen. Na de lagere school in Hontenisse ging hij als voorbereiding op het kleinseminarie een jaar naar Huijbergen. Na het kleinseminarie 'Ypelaar' in Ginneken en het grootseminarie 'Bovendonk' te Hoeven volgt de priesterwijding op 11 juni 1949. In het grote gezin werd hij de derde priesterzoon. Zijn broer Leo is in die periode kapelaan in Rijsbergen, maar omdat hij ernstig ziek is, wordt Guust door bisschop Baeten gevraagd hem zolang te vervangen. Na het overlijden van broer Leo in mei 1950 wordt Guust kapelaan in Rijsbergen. Een jaar later wordt hij kapelaan in Ulvenhout en pastoor te Galder. Daar blijft hij tien jaar. In 1963 wordt hij kapelaan in een nieuwe parochie in Rijen. In 1971 komt hij terug naar Zeeuws-Vlaanderen en wordt benoemd tot pastoor in Biervliet en tot districtcatecheet in West-Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 1977 tot aan zijn emeritaat in 1994 vormt hij samen met pastoor Buijsse een pastoraal team voor Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke. Ondanks zijn emeritaat blijft hij actief als voorganger in de toeristenkerken op Walcheren en op camping De Braakman. Na verhuisd te zijn naar huize Emmaüs in IJzendijke verzorgde hij daar tot het laatste toe de vieringen.

In de ochtend van 21 juli 2017 is hij overleden, na een leven van dienstbaarheid en een diep geloof. Zijn uitvaart vond plaats op donderdag 27 juli in de heilige Martinuskerk te Kloosterzande met aansluitend de begrafenis op de begraafplaats bij de kerk.

## OP BEZOEK NAAR DOMINICUS IN GENT



In onze Heilige Andreasparochie is Ignace D'heret een graag geziene pastor. Maar naast zijn pastorale werk in onze parochie, is hij nog actief in Dominicus in Gent. Dominicus is een christelijke gemeenschap in het Gentse, gegroeid uit de Dominicaanse spiritualiteit en uit de studentenparochie. Al meer dan dertig jaar houden zij op zondagmorgen een levensnabije en maatschappij betrokken viering. De activiteiten krijgen gestalte door de inzet van een veertigtal vrijwilligers. De zondagse vieringen, in de Maria Gorettikerker aan het Blaisantvest, worden voorbereid door een groep die zich De Werf noemen. Daarnaast zijn er kindervieringen en is er aandacht voor de jongeren. De jongeren werken met een jaarlijks thema. Daarnaast is er een jongerenweekend, zijn er ontmoetingen met inspire-

rende mensen. Elke week is er ook een wereldwinkelstand geopend. We willen als parochie, waar Ignace heel actief is, een bezoek brengen aan de Gentse gemeenschap op **zondag 19 november**. Om 10.30 uur vieren we met de gemeenschap de liturgie en om 12.00 uur is er een eenvoudige lunch en is er gelegenheid om met vrijwilligers van Dominicus te praten. Het middagedeelte moet nog ingevuld worden, maar Gent heeft voldoende locaties die we kunnen bezoeken.

Opgave graag via het pastoraal centrum. In de verschillende mededelingenbladen van de parochiekernen volgt meer informatie. Maar noteert u de datum alvast in uw agenda.

## ZIEKENZONDAG IN BRESKENS

De tweede zondag van september staat al jaren bekend als 'ziekenzondag'. Jaarlijks wordt hieraan in de geloofsgemeenschap van de heilige Barbara in Breskens aandacht besteed. Zondag 10 september was er een oecumenische dienst in de SOW-kerk met medewerking van The White Group. Voorgangers kwamen uit de beide kerken en uit de bewoners van 'de Kade' uit het Vlaamse Kalmthout. Ad Goos, een van de voorgangers in de dienst, is jaren begeleider geweest in het dagcentrum van 'de Kade'.

'De Kade' is een tehuis en een dagcentrum voor jongeren met een spierziekte in welke vorm dan ook en is onderdeel van DVC Sint Jozef te Antwerpen. Vele jaren kwam er een groep jongeren naar Breskens op vakantie en bezochten de vieringen in de Barbarakerk met pastor Gielliet als voorganger. The White Group gaat al meer dan 25 jaar rond Kerstmis naar Kalmthout om er een kerstmiddag te houden samen met de bewoners. Elk jaar geven ze ook een gift aan 'de Kade' die besteed wordt voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de dagbesteding.

### LITURGIE PAROCHIE HEILIGE ANDREAS OKTOBER 2017

	30 EN 1	7 EN 8	14 EN 15	21 EN 22	28 EN 29
<b>OOSTBURG 10.45</b>	F. VAN GEYT PAROCHIEKOOR	F. VAN GEYT PAROCHIEKOOR	I. D'HERT PAROCHIEKOOR	?? PAROCHIEKOOR	F. VAN GEYT PAROCHIEKOOR
<b>AARDENBURG 9.15</b>	LITURGIEGROEP 10.00U ST. CECILIAKOOR	F. VAN GEYT ST. CECILIAKOOR	LITURGIEGROEP ST. CECILIAKOOR	I. D'HERT ST. CECILIAKOOR	F. VAN GEYT GREGORIAANS KOOR
<b>BRESKENS 9.15</b>	F. VAN GEYT DE WESTENWIND	---	I. D'HERT T. VAN 'T WESTEINDE	---	---
<b>SCHOONDIJKE 9.15</b>	---	LITURGIEGROEP DAMESKOOR	---	LITURGIEGROEP DAMESKOOR	---
<b>SLUIS 19.00</b>	---	F. VAN GEYT DAMESKOOR SCHOONDIJKE	---	---	---
<b>IJZENDIJKE 10.45</b>	---	LITURGIEGROEP RITMISCH KOOR EMMANUEL	---	I. D'HERT GEMENGD KOOR	---
<b>HOOFDPLAAT 17.00</b>	E. BORNHIJM CD	---	---	---	---
<b>BIERVLIEET 19.00</b>	---	LITURGIEGROEP RITMISCH KOOR EMMANUEL	---	---	F. VAN GEYT ALLERZIELEN CD