



# P A R O C H I E H. A N D R E A S

Parochie Heilige Andreas  
 St. Eligiusplein 17  
 4501 CS Oostburg  
 T: (0117) 453374 (tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen)  
 E: andreas-wzvl@kpnmail.nl  
 W: www.andreas-wzvl.nl  
 Facebook: Andreas Parochie

Redactieleden: dhr. R. Heijwegen (Oostburg),  
 dhr. R. van Quekelberge (Eede), dhr. G. Langeroot (Oostburg)  
 mw. M. Hogervorst-Rootsaert (Aardenburg).

Uitvaartwacht en pastorale noodgevallen: 06 20403610  
 elke dag tussen 8.30 en 19.00 uur.  
 Rekeningnummer: NL 23 RABO 0168 428 113

Mocht u iemand weten die Rondje West niet ontvangt maar wel graag van het laatste nieuws op de hoogte wil blijven, losse, gratis exemplaren van Rondje West zijn te vinden bij: Drukkerij Durenkamp en Jumbo in Aardenburg, drogisterij De Schaar in Eede en bij de bibliotheek, Van Kampen Schoenen, het Ledeltheater en in de Mariakapel van de H. Eligiuskerk te Oostburg.

## VIEREN IN IJZENDIJKE

Ook al zijn velen er nu aan gewend, het blijft 'n unieke gebeurtenis. Je zou er 'n geweldig verhaal over kunnen schrijven en misschien krijgt de redactie van ons Andreaskatern - via andreas-wzvl@kpnmail.nl - nog wel eens zo'n verhaal aangeboden van 'n kerkganger. Omdat foto's ook veel kunnen "vertel-



len" plaatsen we in dit Andreaskatern een foto die we genomen hebben tijdens de eucharistieviering van zondag 22 oktober jl. Een devotievolle, prima verzorgde en goed bezochte viering. DANK aan de koster, de lectoren, de misdienette, de voorganger, het koor, vrijwilligers en ... de kerkgangers.

## PASTOR VAN GEYT 25 JAAR PASTORAAL WERKER

Zondag 1 oktober was het 25 jaar geleden dat Frans van Geyt zijn eerste pastorale aanstelling kreeg. Hij was toen werkzaam in de Jordaan in Amsterdam. De vieringen werden gehouden in de gymzaal en voorafgaand kwamen de mensen samen om samen te eten en te drinken. Als het moment van de viering aangebroken was verhuisde de samengekomen groep naar de gymzaal voor het Woord van God.



Gedurende 19 jaar is Frans nu werkzaam in West-Zeeuws-Vlaanderen. Aan het einde van de viering in de H. Eligiuskerk hebben we kort stil gestaan bij dit ju-

bileum. Tijdens de Andreasviering op **zondag 3 december** zal er in breder parochieverband aandacht zijn voor het jubileum van Frans.

## ACTIVITEITEN IN EN ROND DE H. BARBARAKERK

Tijdens de maanden mei t/m september was de H. Barbarakerk te Breskens in de middaguren geopend voor bezoekers. Een 12-tal enthousiaste vrijwilligers waren bereid gevonden om een middag per twee weken toezicht te houden tijdens de openingsuren. In de kerk was er ook een boekwinkeltje ingericht waar tweedehands boeken werden verkocht en ook het boek "Waterdrager" van en over pastoor Gielliet. Ruim 900 bezoekers hebben deze zomer een bezoek gebracht aan dit bijzondere kerkje en velen waren onder de indruk van het werk van een begeistert man. De klusploeg van de H. Barbarakerk heeft

de afgelopen tijd ook niet stilgezeten. De ramen aan de Noordzijde van de kerk zijn grondig afgeschuurd en voorzien van een nieuwe laag verf. De beelden van de 5 evangelisten, Marcus, Matteüs, Johannes, Lucas en Paulus zijn voorzien van een nieuwe laklaag. Aan de voorzijde van de kerk zijn de luiken met de beeltenissen van paus Johannes 23e, monseigneur Beckers van Den Bosch, Martin Luther King en Nelson Mandela grondig opgeknapt en wordt de tuin netjes onderhouden. Momenteel worden de 6 beelden langs het kerkpad onder handen genomen en op een nieuwe fundatie geplaatst, dit alles om

het werk van pastoor Gielliet zo lang mogelijk te bewaren voor het nageslacht. Op donderdagmorgen is er van 9.30 uur tot 11.30 uur in de koffiekelder het inloophuis. Iedereen die behoefte heeft aan een praatje en sociaal contact kan hier terecht. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 1,- per persoon voor de koffie/thee en de koekjes. Tijdens de openingsuren van het inloophuis is er nu ook een breicafé voor mensen die graag in een clubje gezamenlijk willen bieren. Ook voor deze activiteit wordt een bijdrage van € 1,- per persoon gevraagd. U kunt geheel vrijblijvend eens komen kijken.

## ANDREASVIERING

Op **zondag 3 december** vieren we onze parochiële Andreasdag. De eigenlijke feestdag voor de H. Andreas is 30 november, maar onze parochie heeft gekozen voor de zondag daarop volgend. De H. Andreas wordt op vele plaatsen gevierd. In Amalfi (Italië) wordt hij op een speciale manier vereerd die erg goed past bij de motivering van onze overleden pastoor Gielliet voor de naam van onze gefuseerde parochie.



Pastoor Gielliet benadrukte de rol van visser - van mensenvisser wel te verstaan - van de H. Andreas. Op <http://www.heiligen.net> kun je daarover het volgende lezen: "In 1208 kwamen er ook Andreasreliëken naar Amalfi. Tot op heden wordt in deze vissersplaats de patroon van de vissers, Andreas, groots gevierd. Zijn beeld wordt omhangen met zilve-

ren vissen als dank voor de vangst van het afgelopen seizoen en als smeebede voor komend jaar."

In de laatste zin ligt een mooie gedachte besloten als we hem omzetten naar: dank voor het goede wat we ontvangen hebben en het uitspreken van hoop op goeds voor de toekomst.

## KERSTPAKKETTENACTIE 2017

Wij organiseren ook dit jaar weer een kerstpakkettenactie bedoeld voor de minima in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook voor hen is het heel belangrijk dat er juist in deze kersttijd wat warmte en gezelligheid en ook iets extra's is. De organisatie is dit jaar hetzelfde als de jaren voorheen maar in de toekomst zal dit wellicht veranderen. De werkgroep bestond altijd uit drie personen maar door gezondheidsproblemen moet er iemand dit jaar 'n stapje terug

doen, toen zagen we dat we kwetsbaar zijn. Na bijna 20 jaar willen we daar volgend jaar verandering in brengen. Gelukkig komt Rianne Picavet ons helpen en gaat de actie dit jaar op de zelfde voet verder. We verwachten dat het aantal aanvragen dit jaar zeker niet minder zal zijn dan vorig jaar, dus dat betekent dat er ongeveer 300 dozen gevuld zullen moeten worden. Maar daar hebben we weer hulp bij nodig!!! Voelt u zich aangesproken door deze

actie én voelt u er voor om een kerstpakket te vullen, dan horen we u graag. De werkgroep kerstpakketten West-Zeeuws-Vlaanderen is bereikbaar: Marlies de Smet 0117-453993, Rianne Picavet 0117-454881, Trees Cammaert, 0117-401535, of via e-mail: kerstpakket wzvl@gmail.com

## LEZING LEO FEIJEN

De parochianen die vorig jaar de lezing van Leo Feijen hebben bijgewoond zullen het beamen: "Leo Feijen is 'n boeiende spreker" en wie zijn boeken kent, zal daar aan toe voegen en "een begenadigd schrijver". Op **maandag 27 november** is de heer Feijen weer onze gast in de Eligiuszaal te Oostburg. Leo meldde ons: "We hebben afgesproken om over rouw en verdriet te spreken en te vertellen wat een geloofsgemeenschap daarin kan betekenen." Misschien een wat minder vrolijk



onderwerp, maar wel een onderwerp wat bij velen "leeft". Dus tot ziens!

### LITURGIE PAROCHIE HEILIGE ANDREAS DECEMBER 2017

	2 EN 3 1 <sup>e</sup> ZONDAG VAN DE ADVENT ANDREASDAG	9 EN 10 2 <sup>e</sup> ZONDAG VAN DE ADVENT	16 EN 17 3 <sup>e</sup> ZONDAG VAN DE ADVENT	23, 24 EN 25 4 <sup>e</sup> ZONDAG VAN DE ADVENT	30 EN 31
OOSTBURG 10.45	ANDREASVIERING PASTORAAL TEAM PROJECTKOOR	F. VAN GEYT PAROCHIEKOOR	I. D'HERT PAROCHIEKOOR	ZIE KERST ROOSTER	N. PETERSE GREGORIAANS KOOR
AARDENBURG 9.15	---	LITURGIEGROEP ST. CECILIAKOOR	F. VAN GEYT ST. CECILIAKOOR		---
BRESKENS 9.15	---	OEG. VIERING RK KERK BRESSIA KWARTET F. VAN GEYT	I. D'HERT DE WESTENWIND		---
SCHOONDIJKE 9.15	---	LITURGIEGROEP DAMESKOOR	---		---
SLUIS 19.00	---	F. VAN GEYT DAMESKOOR SCHOONDIJKE	---		---
IJZENDIJKE 10.45	---	LITURGIEGROEP RITMISCH KOOR EMMANUEL	---		---
HOOFDPLAAT 17.00	---	---	---		---
BIERVLIEET 19.00	---	LITURGIEGROEP RITMISCH KOOR EMMANUEL	---		---

Het liturgierooster voor Kerst vindt u in de Kersteditie van het Andreaskatern dat op 18 december verschijnt.